

DRIE
DAGEN VOOR
€186
P.P.

Veluwe

De Veluwe verrast altijd en verveelt nooit. Wil je zo veel mogelijk moois meepikken, dan is één dagje te kort. Daarom regelden wij een heerlijke hotelhoeve vlak bij de stad én midden in de natuur.

Tekst: Roos Stalpers en Fee van 't Veen. Fotografie: Petra Hoogerbrug.

De moestuin van De Cantharel is een onuitputtelijke bron van inspiratie voor de keukenbrigade van het hotel en van Huisje James.

Verliefd op de



Bij Huisje James
waan je je in de
sprookjeswereld van
Anton Pieck.

In de hoteltuin groeien metershoge zonnebloemen, maar is ook ruimte voor een enorme moestuin waar de keukenbrigade graag en gretig winkelt. Heerlijk om doorheen te slenteren.

Op de klompen aanvoelen

Het Van der Valk Hotel De Cantharel ligt midden in het groen. Zo wandel je vanuit de lobby zó de tuin in. En die grenst op zijn beurt aan een enorme moestuin, zonnebloemvelden, weilanden en bossen. Wie benieuwd is naar wat voor moois de omgeving nog meer te bieden heeft, volgt het Ugcheler Markepad. Deze route (11 kilometer en in te korten tot 9,5 of 4,5 kilometer) start bij het hotel en is gemarkeerd met kleine klompen. Die hoef je overigens niet zelf aan te trekken, maar een paar stevige stappers is wel aan te raden, want de tocht loopt via onverharde wegen van sprengrand, naar bos, boerenland en heuvelachtige heidevelden. Houd je ogen en oren onderweg goed open, want dit is ook het leefgebied van zwijnen en edelherten.

klompenpaden.nl/klompenpad/ugcheler-markepad

Huisje, tuintje, (culi)feestje

Het sprookjesachtig verlichte grindpad slingert langs de eigen moestuin richting een zacht geschuifel; het is een nieuwsgierig paard dat je vanuit zijn stal vriendelijk begroet. Na een aai over zijn neus kijk je om je heen: twinklende lantaarns, een gezellig buitenvuurtje, kaarsjes in de kapschuur en Anton Pieck-achtige geveltjes. Welkom bij Huisje James, een romantisch restaurantje dat verstopt ligt in het bos achter Van der Valk Hotel De Cantharel. Gasten worden er ontvangen in de voormalige autowerkplaats van de familie James, het gezin dat oorspronkelijk op het terrein woonde. Met een aperitief en amuse strijk je neer in een fauteuil vlak bij de haard. Maar nestel jezelf niet te diep in de kus-



LONKEN NAAR HET LOO

Helaas staat Paleis Het Loo momenteel in de steigers, maar Kroondomein het Loo is gelukkig wel toegankelijk. In dit grootste aaneengesloten landgoed van Nederland zijn verschillende wandelroutes uitgestippeld. Ga zelf op pad of sluit je aan bij een excursie met een ervaren boswachter. Nagenieten kan in het Aardhuis, in 1861 in opdracht van Willem III gebouwd als plek voor militaire besprekingen, maar al snel in dienst genomen als jachtchalet van de koninklijke familie. Nu doet het dienst als bezoekerscentrum en restaurant.

kroondomeinhetloo.nl, restauranthetaardhuis.nl

sens, want zodra je tafel gereed is, word je richting het restaurant begeleid: het voormalig rietgedekte landhuis van de familie James. Hier begint het culinaire feest pas echt en geniet je van begin – de regionale kazen worden geserveerd op een oud naaitafeltje – tot dessert. Zie je op tegen het wandelingetje terug naar auto of hotelkamer? Het personeel geeft je graag een lift in een golfkarretje. Ook leuk om te weten: in het voor- en najaar organiseert Huisje James op de zondagmiddag ook een Sunday Roast, inclusief lunch en koetsrit.

huisjejames.nl



- 1 Bijzonder om te doen: maak een huifkartocht.
- 2 Zodra het zonnetje schijnt verandert het Raadhuisplein in een groot terras, ook in de herfst en winter.
- 3 Huisje James ligt verstopt tussen de bomen.
- 4 Vrouwelijke mode en hebberig makende accessoires voor een zacht prijsje shop je bij het Fashion Café.
- 5 Romantisch dineren bij Huisje James.
- 6 Huisgebrande koffie met bananebrood bij Schenkers in het hart van Apeldoorn
- 7 Tipgever Lidewij Bosman.

TIPS VAN EEN INSIDER

Naar jaren in de stad te hebben gewoond, is Lidewij Bosman terug op de plek waar ze opgroeide: de Veluwe. Lidewij is schrijfster van de boeken *Naupaka* (over rouw en kracht) en *Hokule'a* (over levenslessen uit Hawaï) en werkt voor VisitVeluwe, een online platform vol informatie over dit bijzondere stuk Nederlandse natuur. "Een magische plek die ik zeker een paar keer per week bezoek is de Elsberg in de omgeving van Laag-Soeren vlak bij Apeldoorn. In de herfst hoor je hier de herten burlen en op de weg ernaartoe kom je langs een sprengrand waar je heilzaam water kunt tappen. Een andere favoriete plek is Kieveen in Loenen – dit is een soort miniwarenhuis gevuld met meubels, woonaccessoires en brocante. Je kunt er ook heerlijk Italiaans lunchen."

natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nationaal-park-veluwezoom/tip/kom-edelherten-spotten-op-de-elsberg en kieveen.nl

Liever lui dan moe? Je kunt dit prachtige stuk Veluwe ook verkennen per huifkar. De instaptochten vinden plaats op vrijdag- en zondagmiddag en aanmelden kan bij de hotelreceptie



8



9



10

TRAPPEN MAAR

Met dichtbegroeide bossen, heidevelden en zandverstuivingen is het niet gek dat de Veluwe is uitgegroeid tot het fiets- en wandelwalhalla van Nederland. Je raakt er nooit uitgekeken. Zeker niet omdat er steeds nieuwe routes worden uitgestippeld, zoals deze zomer een fonkelnieuwe fietsroute van Apeldoorn Centraal Station dwars door de Veluwe bossen naar Het Nationale Park De Hoge Veluwe op circa vijftien kilometer van het stadshart. Met 5.400 hectare aan puur natuur valt er in deze groene schatkamer heel veel moois te beleven, maar niet alleen in de buitenlucht. Het Nationale Park is ook de thuishaven van het Kröller-Müller Museum met meesterstukken van Vincent van Gogh, Claude Monet en Pablo Picasso. En nu je er toch bent: bezoek ook zeker het prachtige Park Paviljoen (met winkel, informatiecentrum en restaurant) dat een paar maanden geleden werd geopend door Koning Willem-Alexander.

De nieuwe fietsroute is gratis te downloaden via uitinapeldoorn.nl/fietsroute-stad-en-natuur.

- 8 In 't Buitenhuisje brandt het haardvuur en delen Veluwe-kenners met liefde hun favoriete stekjes, de mooiste routes en de leukste activiteiten in de omgeving. Je kunt er ook terecht voor een (elektrische) huurfiets. Mansion24 aan het Leienplein is een te gekke mixstore voor mannen, maar vrouwen slagen er ook goed.
- 10 Het buitenleven staat centraal bij De Cantharel. Niet gek, want het hotel kijkt uit over weilanden en ligt aan de bosrand.

Apeldoorns beste

Van de fijne (verwarmde) terrassen aan het Raadhuisplein tot leuke winkels in de Hoofdstraat. Hoe mooi het buitengebied ook is, het stadshart van Apeldoorn wil je niet missen. Dit zijn de favoriete adressen van de Margriet-redactie.

- **Koffiehuis Schenkers** In de zomer strijk je met een huisgebrande koffie of speciaalbier neer op het zonnige terras en 's winters is het binnen goed toeven op een van de gezellige zitjes aan het raam.

schenkersapeldoorn.nl

- **Rembrandt** De Markstraat zie je snel over het oog en dat is jammer, want juist hier huist Rembrandt. Een fijne lunchtent annex wijnbar welteverstaan.

lunchroomrembrandt.nl

- **Coda** Het kleurrijke café en de museumwinkel zijn tof, maar we komen natuurlijk voor de collectie en tentoonstellingen, vaak met een focus op sieraden. Deze winter bewonder je bijvoorbeeld *Geheimen uit Gelderse bodem*, sieraden die werden opgegraven bij archeologisch onderzoek.

coda-apeldoorn.nl

- **Fashion Café** De vrolijke Anna van den Heuvel vult haar modewinkel aan de Asselsestraat wekelijks aan met nieuwe aanwinsten. En die zijn leuk, vrouwelijk en hartstikke betaalbaar. facebook.com/hetfashioncafe

- **Central Park** Er is taart en een verrukkelijke Thee voor Twee, maar proef ook zeker de hartige happen. Zo gaat de Sweet Potato Nacho Bowl uitstekend samen met een Veluwe Schavuyt, een lekker lokaal biertje.

central-park.nl

De Veluwe is hét fiets- en wandelwalhalla van Nederland. Mooi in alle seizoenen

Minivakantie op de Veluwe

Zodra je het terrein van Van der Valk Hotel De Cantharel betreedt, daalt het stressniveau en kan het grote genieten beginnen. Zo hoort vakantie in eigen land te voelen. Oprechte gastvrijheid gaat hier samen met comfortabele kamers, goed eten en een weldadig buitenleven. Vanuit de hotellobby sta je meteen midden in de natuur die je te voet, met de (elektrische) fiets of op de rug van een paard kunt verkennen. Meer goed nieuws: dit najaar worden de wellnessfaciliteiten van De Cantharel uitgebreid met een zwembad.

Inclusief

- 1x ontvangst met koffie/thee en een gebakje;
- 2x overnachting in een comfort hotelkamer;
- 2x luxe ontbijtbuffet;
- 1x driegangen live cooking-dinerbuffet;
- 1x driegangen Cantharel-seizoensmenu;
- 1x entree voor Park de Hoge Veluwe inclusief Kröller Müller Museum;
- 1x fietshuur voor één dag;
- gratis fiets/wandelroutes, outdoorinformatie en uittips op de Veluwe in 't Buitenhuisje;
- gratis gebruik van de wellness- en fitnessfaciliteiten.

Extra bij te boeken

- e-bike i.p.v. een standaardfiets: € 10 p.p. extra;
- neem je eigen paard mee naar het paardenhotel en ga samen op pad door bossen, heide en zandverstuivingen: paardenstal € 30 p.p.p.n., weide € 10 p.p.p.n.;
- koetsrit: € 30 p.p. (zaterdag);
- huifkartocht: € 15 (vrijdag of zondag);
- culinair viergangendiner bij Huisje James: € 20 p.p. extra (excl. drankjes).

Prijs en periode

€ 186 p.p. o.b.v. 2 personen per kamer. Prijzen exclusief toeristenbelasting. Deze aanbieding is geldig t/m 31 december 2020, o.b.v. van beschikbaarheid en niet op feestdagen.

Informatie en reserveren

Kijk voor meer informatie op vandervalkapeldoorn.nl/margriet. Reserveren kan via margriet.nl/apeldoorn.

DRIE
DAGEN VOOR
€ 186
P.P.